



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 213/2020

Ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν

26 Νοεμβρίου 2020

*«Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα»
(Ψαλμὸς 135:1).*

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἄς εὐχαριστήσουμε τὸ Θεό! Ἄς ἐορτάσουμε τὴν ἐθνικὴ ἐορτὴ τῶν Εὐχαριστιῶν, μία ἡμέρα μοναδική, κατὰ τὴν ὁποία ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι τὸ ἀντίθετο τῆς ἔλλειψης δὲν εἶναι ἡ πληρότητα, ἀλλὰ ἡ εὐχαριστία. Τὰ λόγια τοῦ Προέδρου John F. Kennedy, κατὰ τὴν διακήρυξη τοῦ ἔτους 1963 γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν, εἶναι πράγματι ἀκριβή: Πρὶν ἀπὸ τρεῖς αἰῶνες, οἱ πατέρες μας στὴ Virginia καὶ στὴ Μασσαχουσέτη, μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους, στὴ μοναξιά τῆς ἐρημιᾶς, ἀφιέρωσαν κάποιον χρόνο γιὰ εὐχαριστία. Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ εὐχαρίστησαν θερμὰ τὸ Θεὸ γιὰ τὴν ἀσφάλεια, τὴν υἰεῖα τῶν παιδιῶν τους, τὴν εὐφορία τῆς γῆς, τὴν ἀγάπη πού τους συνδέει μεταξύ τους καὶ τὴν πίστη πού τους ἐνώνει μὲ τὸ Θεό. Ἡ ἐθνικὴ μας αὐτὴ ἐορτὴ εἶναι συνυφασμένη μὲ τὶς οἰκογενειακὲς συγκεντρώσεις πού πραγματοποιοῦμε γιὰ τὸ δεῖπνο τῶν εὐχαριστιῶν, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ χρονιά τῆς πανδημίας εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὶς ἄλλες. Οἱ οἰκογενειακὲς



συγκεντρώσεις είναι αμφίβολες λόγω της ανάγκης να προστατέψουμε την υγεία των ανθρώπων που αγαπάμε. Αλλά και η αφθονία για πολλούς από τους αδελφούς μας δεν είναι αυτονόητη, λόγω της οικονομικής ανασφάλειας που προκάλεσε η πανδημία.

Για το λόγο αυτό σās καλῶ για μία προσφορά εὐχαριστίας, κατὰ τὴ δύναμή τοῦ καθενός, μέσα στις κοινότητές σας, με γενναιοδωρία, πρὸς τοὺς ἀνθρώπους που εἶναι λιγότερο προνομιούχοι ἀπὸ ἐμᾶς. Ἄς μοιραστοῦμε με τοὺς ἄλλους κάποιες ἀπὸ τις εὐλογίες που μᾶς δίνει ἄφθονα ὁ Θεός, κατὰ τὸ παράδειγμά του, «ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ. 5:45). Νὰ δεχθοῦμε τὴν εὐημερία καὶ τὴν ἀφθονία στὴ ζωὴ μας ὄχι μόνο ὡς ἀποτελέσμα τῆς σκληρῆς ἐργασίας μας καὶ ἄλλων εὐτυχῶν συγκυριῶν, ἀλλὰ κυρίως ὡς τὸν μοναδικὸ ἀνεκτίμητο θησαυρὸ τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ μας καὶ ὡς εὐκαιρία προσφορᾶς στὸ συνάνθρωπό μας, ἐνθυμούμενοι τὰ λόγια τοῦ Κυρίου: «δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (Ματθ. 10:8).

Καὶ ἂν αὐτὴ τὴ χρονιά δὲ μπορέσουμε νὰ γιορτάσουμε τὴν ἑορτὴ τῶν Εὐχαριστιῶν μαζί με ἀγαπημένα πρόσωπα τῆς οικογένειάς μας, ἄς κρατήσουμε αὐτὸ τὸ χῶρο ἀνοιχτὸ στὴν καρδιά μας γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ κόσμος γύρω μας ἔχει ἀνάγκη νὰ νιώσει αὐτὴ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἄλλου, ὅποιος καὶ νὰ εἶναι αὐτός, σὰν ἓνα πρῶτο βῆμα.

Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, εὐχαριστοῦμε καὶ δοξολογοῦμε τὸ Θεό, ὅμως ἐλάτε νὰ δείξουμε ἔμπρακτα αὐτὴ τὴν εὐχαριστία με ἀγάπη καὶ γενναιοδωρία πρὸς τοὺς συνάνθρωπούς μας. Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ!

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος