



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 231/2021

Ποιμαντορική και Αρχιεπισκοπική ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἡγεσίας τῶν 100.

17 Ὀκτωβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεεῖ καὶ δανεῖζει ὁ δίκαιος καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται» (Ψαλμὸς 36:26).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Παντοῦ στὶς ἱερὲς γραφὲς τονίζονται ἰδιαίτερος ἡ γενναιοδωρία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ εὐσπλαχνία ἐν ἐλευθερίᾳ καὶ ἀγάπῃ, ὡς τὰ ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν δικαίων καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ ὅλους τοὺς φορεῖς τῆς Ἱερᾶς μας Αρχιεπισκοπῆς ποὺ ἐμπνέουν αὐτὲς τὶς αἰώνιες ἀξίες, μὲ κύρια ἀποστολὴ τὸ διαμοιρασμὸ τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ, ἰδιαίτερη θέση κατέχει τὸ ἀποθεματικὸ Ταμεῖο τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 «Αρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος». Ἡ Ἡγεσία τῶν 100 εἶναι ἓνα μοναδικὸ μέσο γιὰ τὴν ἐξάσκηση τῆς γενναιοδωρίας τῆς Αρχιεπισκοπῆς καὶ ἀνταποκρίνεται πλήρως στὴν ἀποστολὴ της γιὰ περισσότερο ἀπὸ τέσσερις δεκαετίες.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ὅπου σὲ ὅλη τὴν Ἀμερικὴ ἐορτάζουμε τὴν Κυριακὴ τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, ἀποτελεῖ μία εὐκαιρία νὰ πληροφορηθοῦμε καλύτερα γιὰ τὴ σημαντικὴ ἐργασία τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας. Διότι ἡ γενναιοδωρία



καὶ ἡ φιλανθρωπία της ἔχουν χαρίσει πολλαπλῶς δῶρα στὴν Ἀρχιεπισκοπή, μὲ σπουδαιότερο τὴ στήριξη στὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ Ἡγεσία τῶν 100 ἔχει συμπαρασταθεῖ πολλαπλὰ καὶ ἔχει καλύψει ἐπαρκῶς τὸ ἔλλειμμα τῆς Σχολῆς μας, ἔτσι ὥστε νὰ συνεχίσουν νὰ ἀναδεικνύονται κατάλληλα καταρτισμένοι ὑποψήφιοι κληρικοὶ ποὺ θὰ ὑπηρετήσουν μελλοντικὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ μας.

Σήμερα, ἀναγνωρίζοντας τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, ἄς ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ Ἡγεσία τῶν 100 ἀποτελεῖται ἀπὸ μέλη, ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές τῆς Ἐκκλησίας μας. Κάθε ἓνα ἀπὸ τὰ αὐτὰ τὰ μέλη ἔχει ἀποφασίσει νὰ ἀποδώσει στὸν Κύριο ὡς εὐχαριστία, κάποιες ἀπὸ τὶς εὐλογίες ποὺ ἔχει ἀποκτήσει. Μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ, ἄς εὐχαριστήσουμε αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ αὐτοὺς τὸ Θεό, γιὰ τὴ σοφὴ τους διαχείριση καὶ γιὰ τὴν ἀφιέρωσή τους στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος